



WE ZIJN EEN PLEK

We zijn een plek
waar mensen kunnen samenkomen
om elkaar te ont-moeten.

**Een ontmoetingsplaats en tijdelijk verblijf
voor mensen met psychosegevoeligheid
en hun naasten, betrokken familie, vrienden
en hulpverleners.**

Waar open kan gedeeld worden
rond psychosegevoeligheid en het leven.

Een open plek
waar iedereen op zijn manier een plek kan vinden.

Waar we tijdelijk kunnen
verpozen, aansterken, verblijven, ...
Waar 'alleen' niet als 'alleen-zijn' voelt.

Waar we gaan-de-weg groeien.

Waar 'we' groter is dan 'ons'.

Waar we onze verhalen delen en ons gedragen weten.

Je bent er welkom, ook als je niet op je best bent.
Samen zoeken we dan hoe je weer in je kracht kan komen.
Een cocon waaruit je mag ontpoppen.

Waar we ook durven zeggen waar het op staat.
Je bent vrij om te blijven en vrij om te gaan.
We grenzen af voor mensen die schade berokkenen.
We durven onszelf en elkaar te beschermen.
We zijn een plek voor elkaar.

WE ZIJN EEN HART-LEERS VUUR

El Camino is hart-leers.
We verwelkomen je in een warme open kring rond een vuur.
Een open hart-haard.
Bij een vuur met veel vertakkingen, verschillende nerven.
Waar openheid plaats geeft aan het leven.

“Den westvlaamse heird, met oes herte.”

We laten het hart spreken en maken gloedvolle verbinding.
In taal en via andere uitdrukingsvormen,
want ook creativiteit belichaamt onze emoties.
Elkaars nabijheid, woorden die je kunt voelen
in kwetsbare getuigenissen
rond onze worstelingen en successen
brengen altijd een warme verbondenheid.

Misschien wil je iets tonen van jezelf,
waar je goed in bent.

We laten ons verwonderen.

Vanuit onze haard die brandt,
mag je het vuur meenemen, met een grotere draagkracht.

El Camino is een lopend vuur, van haard tot hart.

WE ZIJN EEN BRUG

Iedere mens heeft zijn kwetsbaarheid.
Doorheen de verbinding helpen we samen dragen.
We hopen bondgenootschappen te vinden
tussen schijnbaar tegengestelde zaken.

**Samen bouwend
met 'waanzinnig' mooie en unieke mensen
overbruggen we oevers.**

Je mag daarvoor je tijd nemen.

De tijd die nodig is.

De brug bouwt zich al wandelend.
Elk volgt een eigen pad - niet georkestreerd -
onderweg zoeken we connectie.

Waar brokstukken bouwstenen worden,
een wal van geborgenheid vormend.
El Camino streeft naar verschillende in- en uitgangen.
Toegangspoorten en bruggen zijn er nooit genoeg.

Ook deze visie is onderweg.
Ons pad ontstaat door er samen op te lopen...

Er is altijd een volgende keer.



“ El Camino Bekegem, waar mensen
samenkomen rond psychosegevoellghed.

El Camino Bekegem is een ontmoetingsplaats,
onderweg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met een
psychosegevoellghed, hun naasten en hulpverleners. ”